

Россия

Russia



Opa en de raap

Opa had een groentetuin, waar van alles groeide: bonen, tomaten, wortels, aardbeien. Elke dag stond opa vroeg op om er te werken. Hij zaaide, hij wiede het onkruid, hij plukte groenten die rijp waren en hij gaf water aan de plantjes.

Op een dag gebeurde er iets vreemds. Opa had knolrapen gezaaid. Hij had de zaadjes keuring in een rijtje in de grond gedaan en water gegeven. Na een tijdje kwamen er blaadjes boven de grond en begonnen de plantjes te groeien. Maar één van de plantjes groeide veel harder dan de andere. Al gauw kwam er een knol aan het plantje en die werd snel dikker en dikker, groter en groter. "Dat gaat niet goed," dacht opa, "die knol wordt zo veel te dik!"



Weten hoe het verder gaat? Kijk voor de afloop van dit verhaal en voor nog veel meer wereldverhalen op:

www.babboes.nl/schrijven/verhalenarchief